

JUST LIKE THE LOCALS

Via Airbnb's door Californië

Ze maakten dezelfde 'Californian roadtrip' als vrienden die een reisbureau inschakelden, alleen huurde journaliste Petra Schouten zelf een auto en boekte ze hun onderkomens vooral via Airbnb. Het verschil: ze waren 2.000 euro goedkoper uit en logeerden op toplocaties.

tekst en fotografie Petra Schouten



Even uitrusten na een klim in Zion National Park.



Springdale



We trotseren 45 °C voor een gezinsfoto op de bodem van de canyon.

DIE MIDDAG SCHOMMELLEN WE HOOG BOVEN DE STAD EN MAKEN DE VETSTE UITZICHTFOTO'S EVER

Reis je met kinderen, dan is het fijn om vooraf te weten waar je slaapt. Niets mis met een degelijke *family room*, maar elke avond in de badkamer wachten totdat de kinderen slapen... Liever niet. Een vriendin vertelde over Airbnb, een soort Marktplaats voor (vakantie)huizen wereldwijd. Ik maakte een account aan en zocht direct tot diep in de nacht achter mijn laptop naar geweldige slaapplekken en mailde heen en weer met woning-eigenaren. Dat is meteen het enige nadeel; Airbnb is zwaar verslavend. Al surfend kwam ik in contact met de Duitse Birgit van Charming Victorian With Deck in San Francisco. Zij en haar gezin brengen de zomer door in Europa en ze vindt het goed als wij een paar dagen in hun huis trekken. Vierentwintig uur later is de *deal* rond. Surfend, klikkend, mailend en wegdromend breng ik vast een heerlijke tijd door. Tot de dag van vertrek, waarop we bij onze eerste B&B zullen aankomen. "Wow!" roepen we als we de rode deur van het Victoriaanse huis openen. Vintage, designermeubels, kunst aan de muur. Birgits huis kan zo in een woontijdschrift, maar is dankzij dochter Milla ook *kidsproof*. Elke ochtend voor het



Het Victoriaanse huis kan zo in een woontijdschrift.



ontbijt spelen Marvy en Pippa kokje met de plastic *pizza slices* uit de speelhoek, doen ze verstoppertje in de grote tuin en houden ze kussengevechten in Milla's knusse kinderkamer. Om ons wegwijs te maken, heeft Birgit op de eettafel een lijst met kindertips, reisboeken, een fles rood en een brief achtergelaten. De strekking: doe alsof je thuis bent, gebruik alles wat je nodig hebt en bij vragen, bellen. Boek je een slaapplek via Airbnb, dan weet je niet precies waar je terecht komt of bij wie. Zo ontdek je straten, wijken en plekken die je anders nooit zou hebben gevonden. Pareltjes als Goat Billy Hill, bij Birgits huis om de hoek. Een heuvel die ik echt niet had willen missen, want diezelfde middag schommelen we in het zonnetje hoog boven de stad en maken de vetste uitzichtfoto's ever. ➤

"Stand tall and proud. Remember your roots. Drink plenty of water and enjoy the view." Het is advies van de 150 jaar oude eik, drager van Treehouse Above San Francisco Bay, waarin mijn man Yuri, onze dochters Marvy (8) en Pippa (6) en ik drie nachten zullen slapen. Doug bouwde de boomhut vijftien jaar geleden voor zijn – inmiddels volwassen – kinderen en hij verhuurt 'm nu via Airbnb. "Wow, wat is ie hoog!" gillen de meisjes bij aankomst en rennen voor ons uit. De jongste duikt op de schommel, haar zus beklimt de trap. "Mam, er is televisie", klinkt het vanaf het balkon. "Mogen we tv-kijken?" Pip weet niet hoe snel ze boven moet komen. De kleurige lappendekens, het rendiergewei, de plank met boomhutboeken, de kerstverlichting langs de dakrand, elk bijzonder detail ontgaat hen. Na enkele dagen *cold turkey* zonder televisie hebben de meisjes vanuit de hoogslaper alleen oog voor HBO. Geeft niets, papa en mama genieten wel voor vier.

VERSLAVEND LEUK

In 2004 reden Yuri en ik ook al eens van Los Angeles naar San Francisco, Las Vegas en weer terug. Op de bonnefooi, van hotel naar hotel. Een fantastische *roadtrip*, met als hoogtepunt ons geheime huwelijk in een helikopter boven de Strip. "Als we tien jaar getrouwd zijn, doen we het over, maar dan met jullie erbij", zeiden we vaak tegen onze dochters. Het idee dat ze deze zomer bruidmeisje worden, vinden Marvy en Pippa bijna leuker dan de vakantie zelf.



Dare devil Pippa op de schommel op Goat Billy Hill.



The best way to discover the Grand Canyon.



moppert hij als we de auto parkeren. Maar dan staan we oog in oog met de eerste reus, zijn stam hoger dan de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden (82,4 m) en met een doorsnee van zeker zes meter. Yuri, die normaal niet zo van fotograferen is, pakt meteen zijn mobiel. De misselijkheid is op slag vergeten. Na een paar uur klimmen, balanceren en ons verstoppen achter wortels, staat het zweet op ons voorhoofd. Tijd om lekker uit te waaien op Dome Rock, volgens Michal de beste plek voor "the most incredible view over the High Sierra's". Staan we daar ineens, on top of the world. We zijn er stil van. Het begint al te schemeren als we aankomen bij *swimming holes* in de Tule River, op tien minuten rijden van Michals huis. De parkeerplaats is gesloten. Marv en Pip zijn niet teleurgesteld, want 'thuis' wacht het zwembad met duikplank en een waterglijbaan.

REUZENBOS

Na vier dagen shoppen en fietsen (we zijn tenslotte Nederlanders) in San Francisco, is onze volgende stop Great Energy Bed & Breakfast in Sequoia National Park. Op aanraden van eigenares Michal rijden we een dag later niet naar het drukbezochte park waar de grootste en oudste oerbomen achter hekken staan, maar naar The Trail of 100 Giants. Na 37 *mile* haarspeldbochten is vooral Yuri hartstikke misselijk. "Laten we maar hopen dat die bomen het waard zijn",



TURBOTROUWEN

Een paar dagen later rijden we van Springville dwars door de woestijn naar Las Vegas. Buiten de auto is het 48 graden. Gelukkig is het in onze hotelkamer op de 55-ste verdieping lekker koel. Vanuit het Cosmopolitan kijken we op de Strip, de 'dansende' fontein en de Eiffeltoren. De meisjes zijn niet voor het raam weg te slaan. "Mam, we slapen hoger dan een vliegtuig!" Vier dagen lang vallen ze van de ene verbazing in de andere: achtbanen die dwars door hotels denderen, een vuurspuwende vulkaan, piratenschepen, dansende Elvissen, *showgirls*, zwevende tovenaars, tekenfilmfiguren, mannen die plaatjes uitdelen van 'mevrouwen met grote borsten', roze limousines, taxi's met televisie, een zwembad met een glijbaan die hen door een bak met haaien voert...

En dan trouwen papa en mama de 'laatste' avond ook nog in The Little Chapel of the West. In het oudste kapelletje op de Strip, de plek waar ooit ook Richard Gere, Cindy Crawford en Angelina Jolie "I do" zeiden tegen hun liefje. 5 minuut 46, meer heeft trouwambtenaar Paul niet nodig om ons in de echt te verbinden. Met een vage glimlach ratelt hij over voor- en tegenspoed en over hoe mooi het is om in het bijzijn van 'het bewijs van onze liefde' opnieuw voor elkaar te kiezen. Na zijn turbospeech geven we elkaar *geloofde* ringen en natuurlijk de kus, die echter wreed wordt verstoord door de fotografe. "Guys, we have to take a few pictures. Come stand over here, please." Klik, klik, klik. "Yeah, great. And now we go outside. Hold him, kiss her, do this, do that. One more. Well done. Okay, let's go to the office." Na een kwartier staan we al weer buiten, \$ 1.000 lichter, maar een geweldige ervaring rijker. Onze *honeymoon* vieren we in Yucca Valley, waar we Joshua Tree Green Haus With Hot Tub betrekken, het vakantiehuis van een architectenpaar. Het uitzicht is adembenemend, stiekem wil ik hier nooit meer weg. We spotten hagedissen en *roadrunners*, drinken Corona's met cowboys, dansen op country in Pioneertown (daar waar vroeger alle *wild west movies* werden opgenomen) en liggen elke avond in onze woestijnhottub te kijken naar de Melkweg en vallende sterren.

'Knibbel, knabbel, knuisje, wie staat er voor mijn huisje?'



COOL, COOLER, COOLEST

Verder gaan we, over de Golden Gate Bridge, naar Venice Beach, Beverly Hills en Hollywood, via Highway 1 en Route 66, en komen bij een willekeurige kruising in de woestijn terecht in een stoffig dorpje met echte sheriffs en winkelbedienden die je aanspreken met: "Can I help you, Mèem?" Continu heb ik het gevoel in een film te zijn beland. Ook in Idyllwild, waar we overnachten in Charming Cottage In The Forest. Rogers cottage is een paar jaar geleden gebruikt tijdens de opnamen van een Hans & Grietje-film. Logeren in 'het huisje van de heks' vinden Marv en Pip best heel spannend. Toch word ik na



aankomst meteen gebombardeerd tot Eucalypta. "Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?" kraakt mijn stem. De meisjes gillen om het hardst. In drie weken gaan we van dichtbevolkte steden naar uitgestorven dorpen, trekken baantjes in chloor en de oceaan, tuffen door naald- en oerbossen, rijden langs heuvelige wijngaarden en immens hoge bergen, door uitgestrekte woestijnvlaktes en rotsachtige maanlandschappen. Na tweeduizend kilometer, een rit die ons bracht in California, Nevada, Arizona en Utah, zijn Marvy en Pippa moe. Als we parkeren voor het Detached Manhattan Beach Guesthouse in Los Angeles waar we de laatste twee nachten van onze reis logeren in het tuinhuisje van Beth en Eric, kijken de meisjes sip. Maar hun glimlach keert snel terug als ze de met speelgoed bezaaide binnenplaats van het stel zien: skateboards, skelters, een klimboom, een jacuzzi en zelfs een heuse ramp. Dit is niet het zoveelste vakantiehuis, hier wonen kinderen! Alex en Vivian, de negenjarige tweeling, zijn geweldig. Net als vriendje Brandon en twee vriendinnetjes, die de eerste nacht toevallig allemaal in het grote huis blijven logeren. "Wanna play with us?" roept het vijftal in koor. De rest van de dag en ook de volgende ochtend zien we de meiden nauwelijks. Ze klimmen in bomen (cool), ze grillen marshmallows en hotdogs boven open vuur (cooler) en ze scheuren als *real American kids* op gemotoriseerde Razors door de straat (coolest). Om vervolgens met de hele bende op de bank te chillen voor een filmpje op Netflix. Met moeite krijgen we hen 's middags mee naar het strand. Nog steeds duizenden kilometers ver van huis, maar dankzij Airbnb voelen de meisjes zich ook de laatste dagen in LA helemaal thuis." 📺



VAN BANK TOT BOUNTY EILAND



Airbnb, oftewel Air Bed & Breakfast, is een community voor slaapplekken in meer dan 192 landen. Via Airbnb stellen mensen een heel huis, een kamer of een bank beschikbaar, maar je kunt ook op meer bijzondere plekken terecht komen. Wat dacht je van slapen in een kasteel? Een heel eiland voor jezelf hebben? Of logeren in een spookhuis?

www.airbnb.com



'Bubbelen' met uitzicht op de woestijn. Cool!