

BORDEAUX



Margaret (1965) en **Ronald Rens** (1958) wonen met zoons Roderick en Alexander op Château Coulon Laurensac, tien kilometer ten zuiden van Bordeaux. Op het landgoed verhuren ze gîtes voor rustzoekers en levensgenieters. Clbx.com

OP STAP MET EEN LOCAL



Bordeaux staat in de top 3 van Franse steden waar het goed toeven is. *La belle endormie* – de schone slaapster – zoals Bordeaux ook wel wordt genoemd, is wakker geworden. De wederopstanding van een openluchtmuseum.

TEKST EN BEELD: PETRA SCHOUTEN





Hangars des Quais, designer-outlet voor luxe kledingmerken en woonspullen



2



Nicolas Frion, chef van Michelinster-restaurant Le Chapon Fin

Margaret: “Ronald is een wijnliefhebber. We komen sinds 1987 in deze streek, maar in de stad waren we – voor we ons hier twaalf jaar geleden vestigden – hooguit een paar keer geweest. Bordeaux was destijds lang niet zo aantrekkelijk als nu.

Als ik de stad moet omschrijven in drie woorden: wijn, wijn en wijn. Wat wil je ook met ruim 11.7000 hectare wijngaard, 14.000 wijnproducenten en 400 wijnhandelaren. Daarnaast zijn veel *Bordelais* werkzaam in het wijntoerisme en anders hebben ze wel een familielid dat in een wijnbar werkt. En iedereen vindt wijn lekker. Het leuke hiervan vind ik dat je altijd een gespreksonderwerp hebt. Valt het even stil? Begin over wijn en je kunt weer vooruit.”

Hoe een grijze stad groen werd

“Tot eind jaren 90 werd Bordeaux de ‘grauwe stad’ genoemd, met dank aan de uitlaatgassen die de gevels pikzwart kleurden. Met de komst van burgemeester Alain Juppé kwam daar verandering in. Onder zijn leiding werden muren schoongemaakt en gerestaureerd. Ook gaf hij groen licht voor de elektrische tram. Bordeaux wordt steeds meer een ‘groene’ stad. Je vindt hier fietspaden, elk eerste weekend van de maand is de autoloze zondag, op veel plekken zijn

laadpunten voor elektrische auto’s en bij bezienswaardigheden staan rekken met huurfietsen. Dankzij Juppé staat Bordeaux sinds 2007 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Nu zijn de inwoners blij, maar er is wat geklaagd. Mede door de bouw van een ondergrondse garage onder Place de la Bourse, was de stad jarenlang een bouwput. Grootste pluspunt van de stadsvernieuwing vind ik Les Quais, de opgeknapt kades langs rivier de Garonne. Tot eind vorige eeuw ontnamen grote verpauperde loods en schuren en pakhuizen is gesloopt en daarvoor in de plaats is een kilometerslange wandelpromenade gekomen, een paradijs voor wandelaars, joggers, fietsers en skaters. Langs Quai Sainte-Croix is een park aangelegd. In het weekend wordt hier veel gepicknickt. Vanaf het gras heb je zicht op boogbrug Pont de Pierre (1). Het is niet toevallig dat deze monumentale brug zeventien bogen heeft, evenveel letters als de naam van de opdrachtgever: Napoleon Bonaparte. Tegenover Place de la Bourse ligt de Miroir d’eau, ontworpen door de Parijse fonteinbouwer Jean-Max Llorca. Het is een groot vlak van 3400m² waarop twee centimeter water staat. De ‘waterspiegel’ is populair bij kinderen. Niet omdat het Musée des Doua-

‘Als ik de stad moet omschrijven in drie woorden: wijn, wijn en wijn’

nes (2) erin weerspiegelt, maar omdat op gezette tijden fijne waterdruppels omhoog spuiten en er een soort mist ontstaat. Tegen de schemering is het sprookjesachtig mooi. Iets verder naar het noorden, op Quai des Chartrons vindt elke zondag een biologische markt plaats. De sfeer is gemoedelijk en je kunt hier dagverse oesters eten, die je wegspoelt met een goed glas wijn. Niet alle pakhuizen zijn trouwens gesloopt. De twaalf meest noordelijk gelegen hangars – aan het begin van de wijk Chartrons – zijn stijlvol verbouwd tot Hangars des Quais, een designer-outlet voor luxe kledingmerken en woonspullen. Anders dan in het oude centrum zijn deze winkels op zondag geopend.

Eten met sterren

Een wijnliefhebber is een levensgenieter, dus restaurants zijn belangrijk. Met de Atlantische Oceaan in de buurt kun je kiezen uit vis, schaal- en schelpdiergerechten, van het land zijn er escargots en voor de liefhebber van vlees is er lam van Pauillac en het rundvlees uit Bazas. Op de meeste menukaarten vind je ook asperges, crêpes de Bordeaux (eekhoortjesbrood) en foie gras uit de streek. Zit een restaurant vol tijdens de lunch, dan mag je ervan uitgaan dat ze goed eten serveren, vaak voor een redelij-

3X BARS À VIN

■ **Vinset** is een wijnbar in het oude Bordeaux. Er staan zeker 30 wijnen op die per glas te bestellen zijn. Ook serveren ze kazen en charcuterie. Als u iets lekker vindt, kunt u een fles kopen voor een meeneemprijs. Vinset.fr

■ Het moderne **MAX Bordeaux** biedt 48 van de grootste Bordeauxwijnen per glas aan. Je koopt een tegoed en daarmee kun je een proefglasje nemen van wijnen die per fles voor velen onbetaalbaar zijn. Maxbordeaux.com

■ De wijnbar **Bordeaux** van het CIVB, het instituut dat de belangen van de wijnmakers van Bordeaux behartigt, ligt in het historisch centrum van de stad. Het aanbod is hier indrukwekkend. Bordeaux.com

ke prijs. Bij Chez Pompon op de Cours Verdun bijvoorbeeld, bestel je een heerlijke dagschotel voor nog geen 15 euro. En ik vind l’Estacade erg leuk, aan de overkant van de rivier. Het restaurant is gebouwd op palen in de Garonne en heeft een fantastisch uitzicht over het Place de la Bourse. Omdat je boven het water zit, vang je op het terras een verkoelend briesje. Fantastische keuken en ook de wijnkeus is voortreffelijk. Voor het diner raad ik Restaurant Fernand (7 Quai de la Douane) aan en Le Gabriel (10 Place de la Bourse). Op de eerste verdieping bevindt zich een sterrenrestaurant waar je voortreffelijk kunt dineren. Gezelliger en net zo lekker vind ik Le Bistrot du Gabriel, op de tussenetage. Le Chapon Fin (5 Rue Montesquieu), in de buurt van Le Marché Grand Hommes is het oudste restaurant van Bordeaux en heeft ook een Michelinster. Het interieur van ‘De verfijnde kapoen’ is bijzonder en staat op de monumentenlijst. De muren lijken op de zandtorentjes die ik als kind vaak maakte op het strand. Voor een diner betaal je minimaal 100 euro per persoon, maar voor een uitgebreide lunch (entree, plat en dessert) betaal je net dertig euro. Je hoeft ook niet maanden van tevoren te reserveren. Het restaurant heeft geen terras, valt niet op en veel mensen willen ’s ▶



Books & Coffee



3



4



Place de la Comédie



5



middags buiten zitten. De bekendste specialiteit van Bordeaux is de *canelé*, een Frans gebakje met een hart van zachte custard en een gekarameliseerde buitenkant. Op jaarbasis worden in het departement Gironde 4,5 miljoen *canelés* genuttigd. Deze zouden hun oorsprong vinden in de 18de eeuw, toen werden ze gemaakt door nonnen. Zij bereidden de, naar de koperen bakvorm vernoemde, cakejes met de eierdooiers die ze kregen van wijnmakers. De wijnboeren gebruiken namelijk alleen het eiwit om hun wijnen te klaren. Bij gerenommeerde bakkerijen in de stad betaal je een euro per stuk. Ik bak ze zelf. *Canelés* zijn niet moeilijk om te maken en *faites maison* zijn ze het lekkerst.

Van modehuis tot speciaalzaakje

Rue St. Catherine is de langste voetgangerswinkelstraat van Europa. Het eerste deel gaat wel, maar daarna wordt het een beetje Kalverstraat. Ben ik in Bordeaux, dan loop ik altijd hetzelfde 'rondje': van Place de la Comédie door de brede winkelstraat Cours de L'intendance (3) – hier vind je de grote modehuizen zoals Louis Vuitton en Hermès – via Rue du Temple naar Rue de la Porte Dijeaux en Rue des Remparts. Vooral in deze laatste straat zitten leuke speciaalzaakjes, bijvoorbeeld O&Co, een olijfoliewinkel, maar

3X SALON DE THÉ

■ Het interieur van **L'autre salon de Thé** (11 Rue des Remparts) is wat je van een Franse theesalon verwacht: barok met krullen, spiegels en kroonluchters, zonder dat het oubollig is. Zeker proberen: de Tarte au citron meringuée.

■ **Anyteas** (16 passage Sargat) is een gezellig adresje in een passage uit 1833. Het terras is opgesteld in de schaduw van de Notre Dame van Bordeaux, een barokke kerk. *Anyteas.fr*

■ **Aux mots bleus** (40 Rue Poquelin) Molière is verstopt in een rustige straat. Je kunt hier uitblazen op een van de loungebanken met biologische wijn of thee. Leuk: alle boeken die in de kasten staan, zijn te koop. *Auxmotsbleus.net*

ook galeries en een winkel met porselein. Vlakbij, in Rue Pas St. Georges, vind je boetieks met mooie merken. Mijn favoriete boekwinkel is Mollat in de Rue Porte Dijeaux. Ze verkopen kook-, reis- en architectuurboeken. Place Camille Julian is een feeëriek pleintje, waar ik graag een aperitief drink. Ben je in de buurt, breng dan een bezoekje aan Utopia, een filmhuis en café in een voormalige kerk. Wandelen door Rue Notre Dame (5) is ook een aanrader, deze straat is een aaneenschakeling van antiquairs, speciaalzaakjes en woonwinkels.

Bruggen bouwen

De langste hefbrug van Europa, de Pont Delmas, die pas een jaar open is, is mooier van architectuur dan Pont d'Aquitaine. Persoonlijk vind ik de Haussmann-architectuur in de stad geslaagder. Goed voorbeeld zijn de gebouwen langs de kade. Grand Théâtre (4), zowel vanbinnen als vanbuiten, vind ik een van de mooiere bouwwerken. Hetzelfde geldt voor Porte de la Grosse Cloche, de klokkentoren van het stadhuis en de stadspoort. De *Bordelais* zijn gehecht aan deze klok, waarmee men vroeger de wijnoogst inluide. Als je via deze poort de stad inloopt, vind je aan je rechterhand Books & Coffee. Een knus tentje met heerlijke koffie.

'De canelé is hun specialiteit: op jaarbasis worden er 4,5 miljoen genuttigd'

Groene wijngaarden

Bordeaux heeft ook mooie parken zoals de Jardin Botanique op de Rive Droite. De Jardin Publique is een oase van rust. Wat mij betreft mag je het wijnmuseum overslaan. Waarom zou je in een kelder meer te weten komen over wijn, als je op nog geen drie kwartier rijden wijngaarden vindt van bekende *châteaux*? Voor wie afhankelijk is van openbaar vervoer: het Office du Tourisme organiseert busexcursies naar wijngaarden van Medoc en Margaux. Heb je een auto tot je beschikking, plan dan een tochtje naar Saint Emilion, een prachtig middeleeuws stadje. Langzamerhand wordt Bordeaux ontdekt, maar zo'n toeristische trekpleister als Parijs is het niet. 'Nooit geweten dat Bordeaux zo mooi is,' hoor ik vaak van gasten die terugkeren van shoppen. De stad is overzichtelijk. Veel musea of monumenten zijn er niet, de stad zelf is een openluchtmuseum. Gewoon een fijne stad om te zijn." ■

Speciaal voor Zin-lezers

Belle Bordeaux

3 dagen vanaf € 89 p.p.

Bordeaux heeft een rijk verleden, weelderige architectuur en mooie parken. Uiteraard mag een bezoek aan een wijnbar niet ontbreken!

U verblijft in INTER-HOTEL ALTON***, op 25 meter van de tramway (in 10 minuten in hartje centrum!) en vlakbij Université Bordeaux II en Musée d'Aquitaine. Het hotel heeft comfortabele kamers, een bar, terras, tuin en restaurant met traditionele Franse gerechten (vr/zat/zo gesloten, er zijn ook leuke restaurantjes in de buurt).

Inclusief

■ 2x Overnachting in INTER-HOTEL ALTON*** met ontbijt-buffet ■ Stadsplattegrond ■ Gratis parkeren t.w.v. € 7,50 per dag ■ 15% korting op de Châteaux & Terroirs wijntour (reguliere prijs € 34 p.p.). Deze halve dag excursie is incl. vervoer per bus, Engels/Franstalige gids, 2 bezoeken

aan wijnlandgoederen inclusief proeverijen.

Prijs

Vanaf € 89 p.p. voor 3 dagen. Geldig 1 november 2014 t/m 30 juni 2015, aankomst dagelijks. Exclusief: toeristenbelasting € 1,10 p.p.p.n., calamiteitenfonds € 2,50 per boeking en reserveringskosten € 15 per online boeking. Verlengen is mogelijk, vanaf € 45 p.p.p.n. incl. ontbijt

Reserveren gaat zo

Meer info, prijzen en voorwaarden: Arke.nl/zin, 0900 - 88 47 (€ 0,15 p.min.) of ga langs bij een Arke winkel o.v.v. Bordeaux Zin-aanbieding. Op deze reis zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van toepassing.

